

RONDREIS NOORD PAKISTAN



Persoonlijk



Wie zijn wij?

Wij doen niet aan chatbots of keuzemenu's aan de telefoon. Wij zijn Tom en Laurent, beide zeer betrokken en altijd bereikbaar via bellen of WhatsApp. Wij kennen je bij naam, nemen je bij de hand in de voorbereiding, en begrijpen volledig dat afreizen naar Pakistan voor velen een onbekend avontuur is en daar helpen wij graag bij.

Dankzij onze zorgvuldige voorbereiding en persoonlijke aandacht zorgen we dat iedereen met vertrouwen naar Pakistan afreist. En natuurlijk zijn wij er zelf bij om jou welkom te heten op Islamabad airport. Om jou vervolgens de mooiste plekken van Noord Pakistan te laten zien.

VISUM & VLUCHTEN

Wij helpen desgewenst met de visumaanvraag en voorzien in vluchtadvies. Wij verzorgen honderden vluchtadviezen per jaar en weten daarom exact wat verstandige keuzes zijn. De visumaanvraag voor Pakistan kan met vragen komen. Wij kijken graag met je mee om je eventueel te helpen.



Tom



Laurent



Tijdens deze rondreis doorkruisen we het hart van Noord-Pakistan en volgen we één van de mooiste bergwegen ter wereld: de Karakoram Highway. Van groene valleien tot gletsjers, van eeuwenoude forten tot kleine bergdorpen waar de tijd lijkt stil te staan. Pakistan, en met name Noord-Pakistan, is belachelijk mooi. Dag na dag word je getraakteerd op iconische pieken, gastvrije ontmoetingen en landschappen die blijven verrassen. De combinatie van natuur, cultuur en hiken maakt deze reis uniek intens zonder zwaar te zijn.

Na ontvangst in Islamabad, stappen we de volgende dag in een minivan om de gehele Karakoram highway te ontdekken. Dit is de oude zijderoute. De Standaard (België) omschreef het ooit als volgt: "de Karakoram Highway als een bijna mythische route door een overweldigend berglandschap, waar de schaal van de natuur alle menselijke maat overstijgt." En het NRC Handelsblad (Nederland) zei: "de Karakoram Highway als een bijna surrealistische route door een van de meest geïsoleerde en indrukwekkende berglandschappen ter wereld."

De eerste week reizen we de Karakoram highway helemaal af, met natuurlijk diverse sidetrips. We ontdekken de Hunza vallei, kamperen bij Eagles nest en bezoeken de hoogst gelegen geasfalteerde grensovergang ter wereld. De tweede week gaan we in de benen. Twee meerdaagse trekkingen met voldoende keus om wel of niet aan te sluiten voor dagtochten. Je krijgt Rakaposhi al te zien vanaf de Karakorum highway. Maar wij gaan zelfs kamperen op basecamp. En ja we gaan ook naar de mooiste berg van Pakistan: Nanga Parbat (8126M) Ook hier trekken we naar Basecamp.



EXCLUSIEF!
Slechts 14 deelnemers

BETALING & VERZEKERING

In Europa is het verplicht om alle reisgelden te laten verlopen via een garantiefonds. Het garantiefonds beheerst een derdengelden rekening die gedekt wordt door de Nederlandse staat. Jouw betaling zal dus geschieden via onze partner STO - Garant. Hiermee is jouw uitstaande reisbedrag verzekerd.

Onze aanbetaling is 35%. Het restant slechts zes weken voor vertrek. Springt onze reisregio op rood door een negatief reisdvies, dan wordt de reis geannuleerd en krijg jij het volledig bedrag terug.



15 dagen



€ 2540,-

Concreteet



INCLUSIEF & EXCLUSIEF

Onze prijs is een all-in prijs. Overnachtingen, eten, drinken, gidsen, tenten, binnenlandse vlucht, vervoer, slaapmatje tijdens trekking: ja vrijwel alles. De enige kosten die jij maakt zijn:

- Lunch en dinner in Islamabad
- Retourvlucht Nederland/België
- Visum €35
- Tips voor Pakistaanse gids/porters €150



KAMPEREN MET UNIEKE UITZICHTEN

De meeste overnachtingen zijn in accommodaties. Dit is altijd op basis van een twee persoonskamer. Soms overnachten we ook in tenten, zeker rondom de trekking. Bij Nanga Parbat slapen we dan weer in houten lodges. Ja eigenlijk alles komt voorbij.

WEERSCONDIETES

Tja zomer he! Dat gaat warm worden bij aankomst. Het voordeel is dat we steeds hoger stijgen via de Karakoram highway. Door de hoogte zal de temperatuur ook dalen, wat tot betere nachten zal leiden. Tijdens de trekking kan het snachts dalen naar lagere temperaturen maar nooit onder nul.

HET ONBEKENDE AVONTUUR

We vliegen gezamenlijk in op Islamabad en nemen alle deelnemers bij de hand. In dit conservatief Islamitische land zijn zowel voor mannen als vrouwen een korte broek enigszins ongepast. Dit vangen wij dus op met een zeer luchtige lange broek. Op sommige plekken zoals Moskee's en conservatieve dorpen worden vrouwen geacht hun haar te bedekken met een luchtige doek/sjaal/buff. Wij geven dit tijdig aan. Je kunt in Islamabad echter prima arriveren zonder een hoofddoek om. Islamabad is bijna A-typisch te noemen. Heel vrij en modern. Je zult er vele Pakistaanse vrouwen tegenkomen zonder hoofddoek.

GEAR

Met zo'n gevarieerd programma is het altijd even zoeken wat je allemaal wel niet mee moet nemen. Na het boeken ontvangen jullie van ons natuurlijk een paklijst. Echter kunnen we hier al wat meer informatie geven. Een grote 70+ liter backpack komt zeker van pas. Hier past alles in, en deze kun je dus ook gebruiken voor de wandeldagen. Ps. Jouw algemene reiskleren en schoenen, en alles wat je niet nodig hebt voor de trekking kunnen we achterlaten in Minapin. Hier keren we namelijk iedere keer weer terug. Wat jij meeneemt zijn wandelkleren en algemene reiskleren. Tenten, slaapmatjes en kookgerei etc. verzorgen wij allemaal.





Pakistan verrast

